



Bethlehemkerk

Thema: met huid en haar
of de lofzang op het lijf

Welkom in de Bethlehemkerk. Wij zijn blij u vandaag in en rondom de eredienst te mogen begroeten en ontmoeten. In het bijzonder heten

wij allen welkom die hier vandaag voor het eerst of er sinds lange tijd weer zijn. Wanneer u meer informatie wilt, aarzel niet om even iemand aan te spreken.

Voorganger: ds. Bram Tack

Organist: André de Jager

M.m.v.:

Lector: Liesbeth

KND:

Vorbereidend orgelspel

(om 10.00 uur gaat kerkenraad en predikant na consistoriegebed naar de kerkzaal)

Lied van voorbereiding - 632 Dit is de dag - vers 1

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: Psalm 66 Breek, aarde, uit - vers 1 en 7 (gemeente gaat staan)

Bemoediging en groet

Klein Gloria ~ *Lied 195 (niet in Advents- en Veertigdagentijd)*

Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, AMEN

Welkom en inleiding op de dienst

Glorialied: 867 Loof overal - vers 1 en 2

Gebed om de Geest

* **KND** De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen : aansluitend wordt een filmpje getoond met het kinderlied. Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezingen door lector

2 Koningen 5: 14-17 NBV

1 Kor 15:1-5 NBV

Antwoordlied: HH 706 Licht aan - vers 1 met refrein en vers 2 met refrein

Verkondiging met thema: met huid en haar of de lofzang op het lijf

Muzikale Meditatie:

Zingen: Lied HH 553 Dank U, Heer, voor al wat leeft - vers 1,3,4

Collecte: In de hal staan collecteschalen, of u kunt geld via de bank overmaken, zie De Schakel of de Weekbrief, kinderen komen terug uit de nevendienst.

Pastorale mededelingen

Gebeden; danken over de gaven, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Lied van het lijf geschreven

tekst Pete Pronk, melodie NLB 801 "Door de nacht van strijd en zorgen"

1. Zijn er vingers die mij wijzen
wegen die begaanbaar zijn,
plekken waar je kunt gaan schuilen,
mensen die betrouwbaar zijn.

2. Zijn er schouders die mij steunen
als de pijn van binnen vreet,
als ik vecht om niet te breken,
als ik mij geen raad meer weet.

3. Zijn er ogen die mij zeggen
dat jij van mij houdt, misschien,
lichtjes die ik kan vertrouwen,
mij soms zelfs naar God doen zien.

4. Zijn er voeten die mij dragen
die mij schragen door de nacht,
mij doen dansen in de morgen
waar de nieuwe mens mij wacht.

Wegzending en Zegen

Amen (1x)

Uitleidend orgelspel