

Orde voor de verbintenisdienst
van ds. Bert Ridder
op zondag 5 juni 2022
in de Hervormde Gemeente Bethlehemkerk
te Papendrecht
aanvang 10.00 uur

Voorgangers:
ds. Alette Zeeman, bevestiging
ds. Bert Ridder, intrede

Organist: André de Jager

Lied voor de dienst: **Hemelhoog 233: 1 en 2 (Laat m' in U blijven, groeien, bloeien)**

Welkom door ds. Alette Zeeman

Aanvangslied (staande): **Psalm 67: 1, 3**

Stil gebed, bemoediging en groet

Klein Gloria – **Lied 195**

Gebed van verootmoediging

We belijden ons geloof met **Lied 340b**

Verbintenis

Inleiding en presentatie

Opdracht

Om de kerk van Jezus Christus bij haar roeping in deze wereld te bewaren, zijn haar ambtsdragers gegeven, die daartoe ontvangen hebben de gaven van de Heilige Geest en de opdracht van de gemeente.

Eén van de ambten, die de kerk te allen tijde onderhoudt, is dat van dienaar des Woords. Degenen die met dit ambt worden bekleed, werken samen met hun medeambtsdragers en zullen dienstbaar en herderlijk omgaan met de kudde die hun wordt toevertrouwd.

Zij zullen Gods Woord verkondigen, de vergeving van zonden aanzeggen en zorg dragen voor de verbreiding van het evangelie, zoals de apostelen als eersten die opdracht van de Heer hebben ontvangen.

Zij zullen de doop bedienen en geloofsonderricht geven.
Zij zullen voorgaan bij de viering van de Maaltijd van de Heer.
Samen met de gemeente zullen zij toelevan naar de grote Dag van God door haar op het hart te dragen en te zegenen en leiding te geven aan haar gebed.
Zij zullen haar onderwijzen en bemoedigen met woord en wandel en, even barmhartig als beslist, haar heiligheid hoeden.
De zieken zullen zij troosten en de stervenden bijstaan.
Zij zullen kortom, met de goede Herder voor ogen, de gemeente waaraan zij zijn verbonden, liefdevol begeleiden, zodat zij in deze wereld gestalte kan geven aan haar roeping om van het heil te getuigen.

En jij Bert, die nu gereedstaat om je ambtswerk op deze plaats te aanvaarden:
Herinner je altijd met dankbaarheid, dat het Christus' eigen kudde is, die je wordt toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door zijn bloed; het is zijn kerk.
Aanvaard dan je dienst met blijdschap, voed jezelf met het Woord van God, volhard in het gebed en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.

Gelofte

Enmaal ben je in het ambt van dienaar van het Woord bevestigd.
Daarbij heb je uitgesproken dat je de heilige Schrift aanvaardt als de bron van de prediking en als enige regel van het geloof en dat je je wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is. Je hebt beloofd geheim te zullen houden wat je vertrouwelijk ter kennis komt en je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk.

Bert Ridder, nu je je ambtsbediening in de Hervormde Gemeente Bethlehemkerk te Papendrecht zult voortzetten, vraag ik je daarom:
Geloof je dat je in je beroeping door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent geroepen?
En beloof je je ambt ook op deze plaats waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?

Antwoord: *Ja dat beloof ik. Daartoe helpe mij God.*

Lied om hulp van de Geest - door beroepingscommissie: **Veni Sancte Spiritus**

Moment van verbintenis door handdruk

Aanvaarding en verwelkoming (allen staan)

Voorganger: Gemeente, dit is uw predikant. Wilt u Bert Ridder als herder en leraar in uw midden ontvangen en hem hooghouden in zijn ambt?

Antwoord van de gemeente: Ja, dat willen wij van harte.

We zingen ds. Ridder toe met **Lied 426 (God zal je hoeden)**

Ds. Zeeman draagt de dienst over aan ds. Ridder

Gebied bij de opening van het Woord

Beroepingscommissie zingt: **Een woning die zo ruim is als het hart van onze God (melodie Lied 753 Er is een land van louter licht)**

Kinderen komen naar voren, gesprekje over Pinksteren..., **kinderlied: Hemelhoog 237 (Vlammetjes)**, daarna gaan ze naar de kindernevendienst

Schriftlezing: **Ezechiël 47: 1-12**, door lector Danny Nispeling

47¹Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel, ten zuiden van het altaar, naar beneden. ²Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten en we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit sijpelen. ³Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten, en hij mat 1000 el. Daar liet hij mij door het water waden: het water kwam tot mijn enkels. ⁴Hij mat nog eens 1000 el en liet me weer door het water waden: het water kwam tot mijn knieën. Hij mat nog eens 1000 el en liet me er weer door waden: het water kwam tot mijn heupen. ⁵Hij mat nog eens 1000 el en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water stond zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon, het was een ondoorwaadbare rivier. ⁶De man zei tegen mij: 'Zie je dat, mensenkind?' en hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. ⁷Toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen.

⁸Hij zei tegen mij: ‘Dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in, en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee in stroomt wordt het water daar zoet. ⁹Het zal er wemelen van levende wezens, overal waar de rivier stroomt komt leven, er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt wordt het water daar zoet; overal waar de rivier stroomt komt leven. ¹⁰Van Engedi tot En-Eglaïm zullen er vissers staan, en er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen talrijke vissen zijn van allerlei soort, net als in de Grote Zee. ¹¹Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet, daar blijft het water brak. ¹²Aan weerskanten van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken; elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig.’

We zingen: **Psalm 92: 7 en 8**

Schriftlezing: **Johannes 7: 37-39 & Galaten 5: 22-25** door lector Danny Nispeling

³⁷Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en Hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! ³⁸“Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’

³⁹Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.

²²Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, ²³zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. ²⁴Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. ²⁵Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen.

Verkondiging, thema: *De Geest aan de Merwede*

Muzikale meditatie

We zingen: **Hemelhoog 686 (Leid mij, Heer)**

Inzameling van de gaven

Pastorale mededelingen

Dankzegging en gebeden, stil gebed, Onze Vader

Aanvullende mededelingen

Slotlied (staande): **Lied 675 (Geest van hierboven)**

Wegzending en zegen

Toespraken en dankwoord