



Bethlehemkerk

PAPENDRECHT
ZONDAG 2 juli 2023
overstapdienst

Thema: Samen jong – Samen bouwen

Welkom in de Bethlehemkerk. Wij zijn blij u vandaag in en rondom de eredienst te mogen begroeten en ontmoeten. In het bijzonder heten wij allen welkom die hier vandaag voor het eerst of er sinds lange tijd weer zijn. Wanneer u meer informatie wilt, aarzel niet om even iemand aan te spreken.

Voorganger: Ley Bodden
Organist: Erik van de Klooster
Lector: Liesbeth Batenburg
KND: Eline Molle

DIENST VAN VOORBEREIDING

Vorbereidend orgelspel

(om 10.00 uur gaat kerkenraad en predikant na consistoriegebed naar de kerkzaal)

Lied van voorbereiding ~ *Lied 215*

Ontwaak, o mens, de dag breekt aan

1 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, die u Gods liefde doet verstaan als nieuw, nu gij door slaap en nacht weer 't leven vindt, verstand en kracht.	2 Rondom wie bidden dag aan dag zijn wonderen, die geen oog ooit zag, een nieuw geloof, een nieuwe hoop, een nieuwe kracht door 's Geestes doop.
3 Al wat geliefd is en vertrouwd, het wordt voor wie Gods licht aanschouwt met glans en heerlijkheid verguld, want het bestaat in Gods geduld.	4 Wie van zich afziet naar God toe, loopt in het licht en wordt niet moe. Het schijnsel van de hemel gaat over de dag van vroeg tot laat.
5 Houd dan de hemel in het oog, maar hef uw hart niet al te hoog; op aarde hier, op aarde thans ziet gij een bovenaardse glans.	6 De kalme gang, de kleine taak, zijn ruim genoeg voor Godes zaak. Onzelf verliezen in 't gebod brengt dagelijks nader ons tot God.
7 Maak in uw liefde ons, Heer, bereid voor licht en vreed' in eeuwigheid! En dat ons leven iedere dag als ons gebed U loven mag.	

Verstilling

Overdracht aan voorganger door ouderling van dienst

Welkom

Aanvangspsalm ~ *Psalm 96a*

Zing een nieuw lied, alle landen

refrein: Zing een nieuw lied, alle landen. Zing voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.	
1 Zing een nieuw lied voor de Heer, alle landen. Zing voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam. Treed in zijn tempel met uw offeranden, kondig zijn roem bij de heidenen aan. Refrein	2 Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen. Aarde en lucht komen vers uit zijn hand, schoonheid en kracht vergezellen Hem beide: wild is de zee en tevreden het land. Refrein
3 Roep tot de volkeren: God is de Koning, Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht, Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel, alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd. Refrein	4 Juich wat in zee leeft, of leeft op de velden: zie, uw Verlosser gaat komen, wees blij! Wuif alle bomen der wouden, verwelkomt juichend uw Koning, want Hij is nabij! Refrein

Bemoediging en groet

Klein Gloria ~ Lied 195

Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid,
AMEN

Inleiding op de dienst**Gebed van toenadering****Woord van genade en aanmoediging tot leven****Antwoordlied ~ Psalm 6 vers 1, 3 en 6****Heer, toon mij uw genade**

1 Heer, toon mij uw genade, straf mij niet naar mijn daden, ik was in kwaad verblind. Komt mij uw hand kastijden, sla mij met medelijden als uw weerspanning kind.	3 Keer weder, red mijn leven! Wil mij toch uitkomst geven: uw goedheid is zeer groot. Want wie kan U gedenken, wie kan U ere schenken in 't donker van de dood?
6 Waar zijn ze die mij jaagden, die mij ter dood belaagden? God sloeg ze met zijn schrik! Zij werden zelf als doden, zij zijn beschaamd gevloeden als in een ogenblik!	

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment

De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen.

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Kinderlied: Okids 185

<p>1 De Here zegent jou en Hij beschermt jou, Hij schijnt zijn licht over jouw leven. Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn, Hij zal zijn vrede aan je geven.</p>	<p>2 De Here zegent u en Hij beschermt u, Hij schijnt zijn licht over uw leven. Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn, Hij zal zijn vrede aan u geven.</p>
--	--

Schriftlezing

Matteüs 18:1-10 (NBV21)

- 1 Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: ‘Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?’
- 2 Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer
- 3 en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan.
- 4 Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel.
- 5 En wie in mijn naam één zo’n kind ontvangt, die ontvangt Mij.
- 6 Maar wie een van de geringe mensen die in Mij geloven ten val brengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken.
- 7 Wee de wereld met haar valstrikken. Want dat er valstrikken zijn is onvermijdelijk, maar wee de mens die de valstrik zet!
- 8 En als je hand of je voet je ten val brengt, hak hem dan af en werp hem weg: je kunt beter verminkt of kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen worden.
- 9 Brengt je oog je ten val, ruk het dan uit en werp het weg: je kunt beter met één oog het leven binnengaan dan in het bezit van twee ogen in het vuur van de Gehenna geworpen worden.
- 10 Waak ervoor ook maar een van deze geringe mensen te verachten. Want Ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader.

Antwoordlied ~ Lied 838

O grote God die liefde zijt

<p>1 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.</p>	<p>2 Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede, dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede. Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.</p>
<p>3 Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen, opdat wij niet door onze strijd uw goede trouw beschamen. Leg ons de woorden in de mond die weer herstellen uw verbond. Spreek zelf door onze daden van vrede en genade.</p>	<p>4 Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.</p>

Schriftlezing

Matteüs 19:13-15 (BGT)

- 13 Er waren mensen die kinderen bij Jezus brachten. Ze wilden graag dat hij zijn handen op de kinderen zou leggen en voor hen zou bidden. Maar de leerlingen hielden die mensen tegen.
- 14 Toen zei Jezus: 'Laat die kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen, want Gods nieuwe wereld is er juist voor hen.'
- 15 En Jezus legde zijn handen op hen. Daarna ging hij weer verder.

Antwoordlied ~ Lied 506 (HH)

Laat de kinderen tot mij komen

1 Laat de kind'ren tot Mij komen, alle alle kind'ren. Laat de kind'ren tot Mij komen, niemand mag ze hind'ren. Want de poorten van mijn rijk staan voor kind'ren open, laat ze allen groot en klein bij Mij binnenlopen.	2 Laat de mensen tot Mij komen over alle wegen. Laat de mensen tot Mij komen, houdt ze toch niet tegen! Want de poorten van mijn rijk gaan ook voor hen open, als ze aan een kind gelijk bij Mij binnenlopen.
---	--

Verkondiging met thema: Samen jong – Samen bouwen

Muzikale Meditatie

Zingen ~ Lied 399 (HH)

Samen in de naam van Jezus

1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.	2 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 't Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.
3 Prijs de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!	

OVERSTAP MOMENT

Oudtse kinderen van de kindernevendienst stappen over naar o.a. de jeugdkerk

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden ~

danken over de gaven
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Collecte

*In de hal staan collecteschalen, of u kunt geld via de bank overmaken, zie De Schakel, de Weekbrief, of de Website.
Kinderen komen terug uit de nevendienst.*

Mededelingen

Slotlied ~ Lied 607 (HH)

Komt, laat ons zingen al te zaam

1 Kom, laat ons zingen al te zaam: God is goed Hemel en aarde, prijs zijn Naam! God is goed! Laat ieder naderen tot zijn troon, zingen met ons op blijde toon in melodieën, rein en schoon: God is goed! God is goed! God is goed! In melodieën, rein en schoon: God is goed!	2 O, zeg het voort tot 't verste strand: God is goed! Voor elk is plaats in 't Vaderland, God is goed! Van zonde maakt ons Christus vrij, licht in de duistere nacht bracht Hij; als zijn verlost en juichen wij: God is goed! God is goed! God is goed! Als zijn verlost en juichen wij: God is goed!
3 Zelfs als mijn hart en vlees bezwijkt, God is goed! Hij is de Rots, die nimmer wijkt; God is goed! Ja, ook de kille doodsjordaan jaagt ons niet meer verschrikking aan; daar zal de Heiland met ons gaan: God is goed! God is goed! God is goed! Daar zal de Heiland met ons gaan: God is goed!	4 Ginds in de hemel klinkt het voort: God is goed! Nooit werd er mooier zang gehoord: God is goed! Eindelooze eeuwen gaan voorbij, nog klinkt dat loflied, vol en vrij, duizend, tienduizend juichen blij: God is goed! God is goed! God is goed! Duizend, tienduizend juichen blij: God is goed!
5 O, dat nu ieders hart getuigt: God is goed! Dat iedere knie voor Hem zich buigt! God is goed! O, Hem te kennen zaligheid, is leven tot in eeuwigheid; laat ons vermelden wijd en zijd: God is goed! God is goed! God is goed! Laat ons vermelden wijd en zijd: God is goed!	

Wegzending en zegen

Amen (1x)

Uitleidend orgelspel