



Bethlehemkerk

PAPENDRECHT

ZONDAG 13 augustus 2023

Thema: Wat zal onze toekomst zijn?

Bij de dienst:

Wij lezen in de dienst Openbaring 21:1-8.

In de wereld gebeurt zo veel. Je zou bijna de moed verliezen.

Oorlogen, geweld, hongersnood, natuurrampen, branden, mensen die omkomen bij ongelukken.

Waar moet dat allemaal heen? Hoe moet dat met onze wereld? Het lijkt er op dat het steeds maar slechter wordt. Is er nog hoop voor onze wereld?

Wat zal onze toekomst zijn?

Niemand die het weet, maar God heeft een antwoord.

Voorganger : Ley Bodden

Organist : Erik van de Klooster

Lector : Liesbeth Batenburg

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding

Lied 23: 1, 3 en 4 (HH)

Wat hou ik van uw huis

1 Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers
Ik kan zo sterk verlangen naar
De binnenpleinen van de Heer
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee
Zo'n blijvende schreeuw om de Levende God

2 Gelukkig wie naar U
Vol van verlangen op weg zijn
Zelfs in het dorre bomendal
Zien zij een bron en regenval
Gaan zij van zegen tot zegen
Naar God die verschijnt in Zijn heilige stad

3 Ach hoor en kijk naar mij
Heer van de hemelse legers
Ja liever één dag dicht bij U
Dan duizend dagen zonder U
Liever bij U aan de drempel
Dan binnen te zijn in een duistere tent

Verstilling

Overdracht aan voorganger door ouderling van dienst

Welkom

Aanvangspsalmen

Psalm 121

Ik sla mijn ogen op en zie

1 Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

2 Uw wank'le voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israël wachter wezen.

3 De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.
uw schaduw aan uw rechterhand;
de zon zal U niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

4 De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Bemoediging en groet

Klein Gloria

Lied 195

Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid,
AMEN

Inleiding op de dienst

Gebed van toenadering

Woord van genade en aanmoediging tot leven

Antwoordlied

Lied 121: 1, 2, 5 en 6 (HH)

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw

Refrein:

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
1 Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder.
En geen mens kan zonder water en zonder brood.

Refrein

2 Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen.
En als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen.

Refrein

5 Daar is geen dorst of verdriet. Daar zal God ons omgeven.
Daar is gelukkig leven en het eindigt niet.

Refrein

6 Zing voor de eeuwige dag. Zing voor zijn komst en zeg Amen.
Zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag.

Refrein

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing

Openbaring 21:1-8 (NBV21)

- 1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.
- 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.
- 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.'
- 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.'
- 5 Hij die op de troon zat zei: 'Alles maak Ik nieuw!' – Ik hoorde zeggen: 'Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.' –
- 6 Toen zei Hij tegen mij: 'Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.
- 7 Wie overwint vallen deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.
- 8 Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.'

Antwoordlied

Lied 513 vers 1, 2, 3 en 4 (LB)

God heeft het eerste woord

- 1 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
- 2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
- 3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
- 4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Verkondiging met thema:

Wat zal onze toekomst zijn?

Muzikale Meditatie

Antwoordlied

Lied 728 (HH)

Jezus leeft in eeuwigheid

Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw,
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor Zijn troon gaan staan,
hef ik daar mijn loflied aan.

Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw,
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan,
heffen wij dit loflied aan.

Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw,
Hij is de Heer van ons leven.

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden ~

danken
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Collecte

*In de hal staan collecteschalen, of u kunt geld via de bank overmaken, zie De Schakel, de Weekbrief of de Website.
Kinderen komen terug uit de nevendienst.*

Mededelingen

Slotlied

Lied 913 (LB)

*Voor zover mogelijk gaan we staan.
Kinderen kunnen worden opgehaald.*

Wat de toekomst brengen moge

- 1 Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!
- 2 Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister
als ik in de hemel kom!
- 3 Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.
- 4 Waar de weg mij brenge moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Wegzending en zegen

Amen (*gezongen*)

Uitleidende muziek