

Thema: Ga je mee?

We lezen: Numeri 10: 29-32 en Marcus 1: 16-20.

In Marcus 1 worden Simon, Andreas, Jacobus en Johannes door Jezus geroepen om met Hem mee te gaan, om mee te doen.

Wat kan deze oproep (bij de start van een nieuw seizoen) voor ons betekenen?

Erik van der Klooster, organist

Brenda de Bruijn, zang

Robert van den Bos, zang

Bram 't Jong, gitaar

Christel Lucas, zang

Willem Vlot, zang en piano

Peter van Ankeren, voorganger

Bert Ridder, voorganger

Lied voor de dienst: **Lied 289: 1 en 3**

Moment van verstillig

Welkom

Aanvangslied: **Psalm 122: 1 en 2**

Bemoediging en groet

Klein Gloria

Gebed om ontferming / Kyriegebed

Glorialied: **Hemelhoog 386: 1, 2 en 5**

(Moment met de kinderen verval, ze zijn niet in de dienst, er is ook geen kinderlied)

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: **Numeri 10: 29-31** (

Mozes zei tegen Chobab, de zoon van de Midjaniet Reüel, Mozes' schoonvader: 'Wij vertrekken nu naar het gebied dat de HEER ons heeft toegezegd. Ga met ons mee; je zult het goed bij ons hebben, want de HEER heeft Israël voorspoed beloofd.' Maar hij antwoordde dat hij liever naar zijn geboorteland terugging. 'Ga alsjeblieft niet bij ons weg,' zei Mozes. 'Jij weet immers waar wij in de woestijn het best onze tenten kunnen opslaan, je kunt onze gids zijn. Als je met ons meegaat, zullen wij je laten delen in de voorspoed die de HEER ons zal geven.'

Lied: **Lied 802: 1, 4 en 6**

Schriftlezing: **Marcus 1: 16-20**

Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag Hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. Jezus zei tegen hen: 'Kom, volg Mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.' Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem. Iets verderop zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, en direct riep Hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden Hem.

Lied: **Lied 531**

Preek

Zanggroep: **Geef ons vrede – Sela**

Lied: **Lied 1000: 1, 2 en 5**

Pastorale mededelingen

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Eventuele andere mededelingen

Aandacht voor de collecten (bij de uitgang)

Kleinsten kunnen uit de oppas worden gehaald

Slotlied: **Lied 416**

Zegen, beantwoord met gezongen **Amen**

Orgelspel