

Orgelspel

Lied voor de dienst: **Hemelhoog 420: 1 en**
Moment van verstillling

Welkom
Aanvangslied – staande: **Psalm 136: 1, 2 en**
Bemoediging en groet
Klein Gloria

Als gebed om ontferming: **Lied 654: 1, 2 en 3**
Woord van bemoediging
Lied van dank: **Lied 654: 4 en 5**
Woord om naar te leven
Glorialied: **Lied 654: 6**

Gebed bij de opening van het Woord
Kindermoment, aansluitend **kinderlied: Kom laat ons zingen vandaag**
(Opwekking 82), daarna gaan de kinderen naar de nevendienst
Schriftlezing: **Psalm 148** (door lector *Suzan Huibers*)

¹Halleluja!
Loof de HEER, bewoners van de hemel,
loof Hem daar in de hoogten.
²Loof Hem, herauten van de HEER,
loof Hem, hemelse legermacht.
³Loof Hem, zon en maan,
loof Hem, heldere sterren,
⁴loof Hem, hoogste hemelen
en wateren daarboven.
⁵Laten zij loven de naam van de HEER:
op zijn bevel zijn zij geschapen,
⁶Hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd,
Hij stelde een wet die nooit voorbijgaat.
⁷Loof de HEER, bewoners van de aarde,
zeemonsters en oceanen,
⁸vuur en hagel, sneeuw en rook,
stormwind die doet wat Hij zegt.

9 Loof de HEER, bergen en heuveltoppen,
 hout dat vrucht draagt, ceders,
 10 dieren in het wild, vee in het veld,
 alles wat kruipt en op vleugels gaat.
 11 Loof Hem, koningen der aarde en naties,
 vorsten en leiders, overal ter wereld,
 12 jonge mannen en jonge vrouwen,
 oud en jong tezamen.
 13 Laten zij loven de naam van de HEER,
 alleen zijn naam is hoogverheven,
 zijn luister gaat aarde en hemel te boven.
 14 Hij verhoogt het aanzien van zijn volk,
 de roem van al wie Hem trouw zijn,
 het volk van Israël, dat Hem nabij is.
 Halleluja!

Lied: **Psalm 148** (versie De Nieuwe Psalmberijming, tekst zie scan; melodie is dezelfde als die uit het Liedboek)

148 Zing halleluja, prijs de HEER
Psalm 148

1 Zing hal - le - lu - ja, prijs de HEER.
Geef Hem van - uit de he - mel eer.
Zing, en - ge - len, prijs Hem in koor;
he - rau - ten, geef zijn glo - rie door.
Zing, zon en maan, om Hem te lo - ven,
met heel de ster - ren - pracht daar - bo - ven.
De HEER wees jul - lie plaat - sen aan;
daar blij - ven jul - lie al - tijd staan.

2 Zing, aarde, met de hemel mee.
Zing, dieren in de diepe zee.
Sneeuw, vuur en hagel, zing voor Hem.
Zing, storm die luistert naar zijn stem.
Zing, hoge bergen, heuveltoppen.
Zing, cederbomen, bloesemknoppen -
roep samen met de dieren luid
het hemels halleluja uit.

3 Zing, leider, koning, koningin;
zet voor de HEER een lofied in.
Al ben je jong of hoogbejaard,
bezing de HEER, Hij is het waard.
Zing, mannen, Hij is hoogverheven.
Zing, vrouwen, om Hem eer te geven.
Hij geeft zijn volk weer eerherstel.
Zing halleluja, Israël!

tekst Jan Pieter Kullper
melodie GenÈve 1962

149 Kom samen om de HEER te loven
Psalm 149

1 Kom sa - men om de HEER te lo - ven.
Haal uit je hart een lied naar bo - ven.
Laat Is - ra - el zijn ma - ker dan - ken
met nieu - we, fris - se klan - ken.
St - ons kind, pak de tam - boe - rij;
dans en speel, juich bij het re - frein.
Zing voor je ko - ning, zing voor Hem,
volk van Je - ru - za - lem.

DE NIEUWE PSALMBERIJMING 306

307 DE NIEUWE PSALMBERIJMING

Preek

Lied: **Lied 103c**

Pastorale mededelingen

Gebeden

Aandacht voor de collecten en eventuele overige mededelingen

Kleinsten kunnen uit de oppas worden gehaald
Slotlied – staande: **Hemelhoog 583: 1 en 3**
Zegen, beantwoord met gezongen **Amen**

Orgelspel