

Thema: Over groot en klein

In Psalm 8 gaat het over wat God allemaal gemaakt heeft: de zon, de sterren en de maan, het heelal – zo groot en ver, je kunt het bijna niet begrijpen... En ook de kleinste dingen heeft Hij gemaakt, de dingen die je alleen maar onder een microscoop kunt zien – je kunt het bijna niet begrijpen... Hij heeft ook jou en mij, en alle andere mensen gemaakt. En de kleinste mensen, de baby's vindt Hij het belangrijkste – je kunt het bijna niet begrijpen...

De preek is voor iedereen, dus hoeft er niemand naar de kindernevendienst. We zingen liederen voor groot en klein, het orgel doet mee en er is ook band, dus voor iedereen is er wel wat bij.

- Zang: Sabine Bijvank en Vincent Batenburg
- Blokfluit: Jobke Heij
- Orgel/Piano: Robert van Eijl
- Gitaar: Lucas Lammers
- Basgitaar: Ron de Geus
- Drums: Kasper van Blijderveen

Orgelspel

Lied voor de dienst (**orgel**): **Lied 216**

Moment van verstillig

Welkom

Aanvangslied (**orgel**) – staande: **Psalm 100: 1, 2 en 4**

Bemoediging en groet

Klein Gloria (orgel)

Gebed om ontferming

Lied (**band**): **U, die mij geschapen hebt**

Gebed bij de opening van het Woord

Moment met de kinderen (geen apart kinderlied deze zondag en geen kindernevendienst)

Schriftlezing: **Psalm 8** (Bijbel in gewone taal) door lector *Liesbeth Batenburg* (of misschien door een kind of jongere)

Lied (**band**): **Dank U wel voor de sterren en de maan**

Preek: *Over groot en klein*

Lied (**band**): **Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam**

Pastorale mededelingen

Gebeden

Aandacht voor de collecten en eventuele andere mededelingen
Slotlied (**band**) – staande: **10.000 redenen tot dankbaarheid**

Zegen, beantwoord met gezongen **Amen**

Orgelspel