

Papendrecht
6: 1-15

19 maart 2023, 40-IV

Johannes

huwelijk André Huisman & Nellie Verdoorn

We lezen vanmorgen Johannes 6: 1-15. Het wordt wel eens 'de wonderbare broodvermenigvuldiging' genoemd. Maar het gaat vooral om delen. En dat is net iets anders. Zo krijgen we vanmorgen rekenles. Hoe reken je: met de wetten van de wiskunde of met de wetten van Gods Koninkrijk?

Het thema: Liefde is... samen delen! Dit mede met het oog op de inzegening van het huwelijk van André Huisman en Nellie Verdoorn, dat in deze dienst plaatsvindt. We hopen en vertrouwen op een mooie en gezegende dienst voor bruidspaar en gemeente!

Orgelspel

Kerkenraad en bruidspaar komen de kerk binnen en nemen plaats voor in de kerk

Lied voor de dienst: **Lied 150a: 2 en 4** (Geprezen zij God Gij allen op aard / Geprezen zij God! Ons lied is gewijd)

<p>2 Geprezen zij God! Gij allen op aard, aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!</p>	<p>4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. Om zijn goede schepping, om hemels genot, zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!</p>
--	---

Moment van verstilling

Welkom

Aanvangslied – staande: **Psalm 122: 1 en 2** (Hoe sprong / Hoe zijn) vers 1 beginnen de vrouwen en meisjes, refrein (vanaf 'Jeruzalem, dat ik bemin') allen; vers 2 beginnen de mannen en jongens, refrein allen

<p>1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, toen men mij zeide: 'Gord u aan om naar des Heren huis te gaan! Kom ga met ons en doe als wij!'</p>	<p>2 Hoe zijn de stammen opgegaan! Hier gingen ons de voeten voor der pelgrims, die de Heer verkoor, hier, waar uw heilige muren staan!</p>
---	---

<p>Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in, u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! Jeruzalem, van ver aanschouwd, wel saamgevoegd en welgebouwd, o schone stede, die wij groeten.</p>	<p>Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in naar 's Heren woord, om zijn naams ere! Zo is het Israël gezegd: hier zijn de zetels van het recht, de troon, waar David zal regeren!</p>
---	---

Bemoediging en groet

In de 40-dagentijd zingen we het Klein Gloria niet

Gebed om ontferming

Lied: **Hemelhoog 176: 3, 4 en 5** (Heer, waar dan heen / Ja, amen, ja / God onze Heer)

<p>3 Heer, waar dan heen? Tot U alleen! Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen Zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten.</p>	<p>4 Ja, amen, ja, op Golgotha stierf Hij voor onze zonde. Zijn schuldloos bloed maakt alles goed en reinigt ons van zonde.</p>	<p>5 God onze Heer, wil tot uw eer ons klein geloof versterken. Dan zullen wij Hem, waarlijk vrij, volgen in goede werken.</p>
--	---	--

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment en **projectlied 40-dagentijd**

<p>[couplet] Wie zeg jij dat Ik ben, Een mens, een profeet, Timmerman of Koning, Die echte vrede geeft? Wie zeg jij dat Ik ben, Hoor je wat Ik zeg? In de naam van mijn Vader, Wijs Ik jou de weg.</p>	<p>[bridge] Veertig dagen vragen, Veertig dagen zoeken, Veertig dagen kijken, Op wie zou Jezus lijken?</p>
---	--

<p>[refrein]</p> <p>U bent de levende Heer, Sterker dan de wind, Vergeeft onze zonden, En roept ieder kind. Het levende brood, Genoeg voor iedereen, U blijft met ons meegaan, Staat altijd om ons heen.</p>	
--	--

Schriftlezing: **Johannes 6: 1-15** (door lector *Liesbeth Batenburg*)

⁶Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het Meer van Tiberias genoemd). ²Een grote menigte mensen volgde Hem, omdat ze gezien hadden welke tekenen Hij bij zieken verrichtte. ³Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn leerlingen zitten. ⁴Het was kort voor het Joodse pesachfeest.

⁵Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar Hem toe kwam, vroeg Hij aan Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?’ ⁶Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist Hij al wat Hij zou gaan doen. ⁷Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven.’ ⁸Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: ⁹‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen?’ ¹⁰Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mensen. ¹¹Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden. ¹²Toen iedereen volop gegeten had zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’ ¹³Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had gegeten. ¹⁴Toen de mensen het teken zagen dat Hij verricht had, zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’ ¹⁵Jezus begreep dat ze Hem wilden dwingen mee te gaan, om Hem dan tot koning uit te roepen. Daarom trok Hij zich terug op de berg, alleen.

Lied: **Hemelhoog 343: 1, 3 en 5** (Wie zal ons voeden / Wie spreekt woorden / Wie zal ons leven)

<p>1 Wie zal ons voeden, het brood met ons breken? Waar wordt de honger voor altijd gestild? In Christus alleen is het brood van het leven; breekt het voor ieder, deelt het om niet. Refrein: Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede: Christus, Hij alleen!</p>	<p>3 Wie spreekt de woorden van waarheid en leven? Waar wordt gevonden de zin van bestaan? In Christus alleen is de Waarheid gegeven; weg tot de Vader, weg om te gaan.</p>	<p>5 Wie zal ons leven in liefde doen groeien? Waar zijn de vruchten die nooit meer vergaan? In Christus alleen zullen ranken volgroeien: Vruchten van vrede, recht van bestaan. Refrein: Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede: Christus, Hij alleen!</p>
--	---	---

Preek: *Liefde is...: samen delen*

Meditatief orgelspel en lied: **Lied 791: 1, 3, 4 en 6** (Liefde, eenmaal uitgesproken / Liefde luidt / Liefde waagt / Liefde boven alle liefde)

<p>1 Liefde, eenmaal uitgesproken als uw Woord van het begin, Liefde, wil ons overkomen als geheim en zegening.</p>	<p>3 Liefde luidt de Naam der namen waarmee Gij U kennen laat. Liefde vraagt om ja en amen, ziel en zinnen metterdaad.</p>
<p>4 Liefde waagt zichzelf te geven, ademt op van goede trouw. Liefde houdt ons in het leven, - daarop hebt Gij ons gebouwd.</p>	<p>6 Liefde boven alle liefde, die zich als de hemel welft over ons: wil ons genezen, Bron van liefde, Liefde zelf!</p>

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Inzegening huwelijk:

- huwelijksformulier:

Wij zijn hier bij elkaar gekomen rondom *André Huisman* en *Nellie Verdoorn* om samen met hen Gods zegen te vragen voor hun huwelijk.

Als christelijke gemeente belijden wij dat het huwelijk door God zelf is ingesteld als een verbond voor het gehele leven.

Hij heeft de mens geschapen als man en vrouw.

‘Het is niet goed’, zo sprak Hij, ‘dat de mens alleen blijft; Ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past.

Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen samen één zijn.’

De Here Jezus Christus voegt hieraan toe: ‘Wat God heeft samengevoegd, dat zal de mens niet scheiden.’

De apostel Paulus noemt dit een groot geheimenis.

Hij beschrijft de eenheid tussen man en vrouw als een afspiegeling van de eenheid tussen Christus en de gemeente.

Men zal het huwelijk daarom niet lichtvaardig aangaan, maar alleen in een dankbaar besef van wat God met deze inzetting bedoelt.

En bij alle tegenspoed en verdriet, die ons ook in ons huwelijk kunnen overkomen, mogen wij vertrouwen op de hulp van God, die immers zelf het huwelijk heeft gegeven.

Het doel van het huwelijk

Opdat u in het huwelijk zult leven onder Gods beloften en naar zijn geboden, willen wij nu gaan zien met welk doel God het huwelijk heeft ingesteld.

Het doel van het huwelijk is: In de eerste plaats dat man en vrouw, in liefde verbonden, werkelijk één zullen zijn.

Zij behoren elkaar toe om elkaar geluk te schenken en om elkaar trouw te steunen en te helpen in alle dingen die tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoren.

Verder zal het geschenk van de intimiteit binnen het verbond van het huwelijk heilig, dankbaar en in geborgenheid genoten worden.

Ons lichaam is immers een tempel van de heilige Geest.

De verantwoordelijkheid in het huwelijk

Vervolgens zult u ook weten in welke verantwoordelijkheid God u beiden heeft geplaatst.

God heeft u aan elkaar verbonden zoals Christus en de gemeente verbonden zijn.

Als hoofd van zijn kerk zette Hij zich volkomen in voor haar heil; als bruid van Christus is de gemeente geroepen haar Heer te volgen en te dienen.

Zo zult u zich voor elkaar inzetten om elkaar lief te hebben en trouw te zijn, om elkaar voor te gaan en te volgen, om elkaar te dienen en te eren.

En zoals Christus het hoofd is van de kerk, zo is Hij ook het hoofd van u beiden en de Heer van uw huis.

Overeenkomstig Gods gebod zult u beiden met trouw en toewijding uw taak verrichten.

In vertrouwen op God zult u goede zorg besteden aan uw gezin, opdat allen die aan uw hoede worden toevertrouwd, daarvoor dankbaar zullen zijn.

Vergeet daarbij niet dat uw gezin deel uitmaakt van een grotere gemeenschap. U draagt dus ook een bredere verantwoordelijkheid: voor de medemens in nood, voor de kerk en de maatschappij.

Ten slotte: blijf trouw en teder met elkaar omgaan en sluit uw hart niet af voor elkaar, want dan kunt u niet meer bidden.

Blijf elkaar zien als kinderen van God, geroepen tot eeuwig leven.

VRAGEN

Bruidegom en bruid gaan staan en geven elkaar de rechterhand

Andries Huisman, aanvaardt u uw vrouw *Neeltje Verdoorn* als een geschenk uit Gods hand en wilt u haar naar het evangelie liefhebben en trouw zijn in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, zo lang als u beiden zult leven?

Ja, van harte.

Neeltje Verdoorn, aanvaardt u uw man *Andries Huisman* als een geschenk uit Gods hand en wilt u hem naar het evangelie liefhebben en trouw zijn in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, zo lang als u beiden zult leven?

Ja, van harte.

LIED & GEBED

Bruid en bruidegom knielen...

Lied: **Lied 363** (Dat 's HEREN zegen op u daal')

Dat 's Heren zegen op u daal',

zijn gunst uit Sion u bestraal'.
 Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer:
 Looft, looft dan aller heren Heer!

God van Abraham, Izaak en Jakob, het huis van Israël hebt U gezegend zoals U had beloofd en eeuwig blijft U trouw aan uw verbond.

Wij bidden U: wil ook dit bruidspaar *André Huisman* en *Nellie Verdoorn* zegenen opdat zij samen, verenigd in liefde en trouw, uit uw verbond mogen leven.

Leg uw hand op hen.

Stel hun huis onder uw hoede en laat uw vriendelijk aangezicht voor hen uitgaan als een licht dat straalt over hun pad.

Ja, zie in goedheid op hen neer en geef ze vrede op al hun wegen.

Vervul hen met uw heilige Geest, opdat zij uw zegen mogen ontvangen in een gelovig hart, door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

ZEGEN

De voorganger legt de gehuwden de handen op...

De HERE zegene u en Hij behoede u,

de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig,

de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Amen.

We zingen staande: **Opwekking 599** (Kom tot de Vader)

1 Nog voordat je bestond,
 kende Hij je naam.
 Hij zag je elk moment
 en telde elke traan.
 Omdat Hij van je hield,
 gaf Hij zijn eigen Zoon.
 Hij wacht alleen nog maar
 totdat je komt.

2 En wat je nu ook doet,
 zijn liefde blijft bestaan.
 Ook niets wat jij ooit deed,
 verandert daar iets aan.
 Omdat Hij van je houdt,
 gaf Hij zijn eigen Zoon.
 En nu is alles klaar
 wanneer jij komt.
Refrein:
 Kom tot de Vader,
 kom zoals je bent.
 Heel je hart, al je pijn
 is bij Hem bekend.

	De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Daarmee is alles klaar, wanneer jij komt.
3 En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat Hij van je houdt gaf Hij zijn eigen Zoon. En nu is alles klaar wanneer jij komt. Refrein 2x	4 De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. (2x)

OVERHANDIGING TROUWKAARS

De trouwkaars wordt ontstoken aan de paaskaars en aan het bruidspaar
overhandigd door Stacey Huisman

OVERHANDIGING HUISBIJBEL

door de ouderling van dienst (Ley Bodden)

Bruid en bruidegom gaan zitten

Pastorale mededelingen

Gebeden

Toelichting op de collecten, eventuele andere mededelingen

Slotlied – staande: **Opwekking 488** (De kracht van uw liefde)

1 Heer ik kom tot U, neem mij hart, verander mij. Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. Want, Heer ik heb ontdekt dat, als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen.	2 Heer kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen, diep in mij. en Heer leer mij uw wil zodat ik U steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde. Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
---	---

Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. ik voel uw kracht en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.	Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. ik voel uw kracht en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.
--	---

Zegen, beantwoord met: **Amen**

Orgelspel

Felicities in de hal van de kerk