

**Over moeders en wezen**

Het is vandaag Wezenzondag, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, in de bijbel de tijd dat Jezus er niet meer is en de Geest nog niet is uitgestort, de leerlingen van Jezus kunnen zich verweesd voelen, vandaar de naam van deze zondag. Tegelijk is het vandaag moederdag – maar als je geen moeder en vader meer hebt, ben je eveneens wees. Over beide gaat het vandaag, over moeders en over wees-zijn, en over Jezus' belofte: Ik laat jullie niet als wezen achter.

Orgelspel

Lied voor de dienst: **Lied 663**

Moment van verstillig

Welkom

Aanvangslied – staande: **Psalm 27: 1 en 5**

Bemoediging en groet

**Klein Gloria**

Gebed om ontferming

Lied: **Lied 858**

Gebed bij de opening van het Woord

Moment met de kinderen, aansluitend het **kinderlied: Kinderopwekking 213, Ik neem even de tijd**, met piano/orgel of

<https://www.youtube.com/watch?v=E7IJ1cWlHa8&t=1s>

daarna gaan de kinderen en leiding naar de nevendienst

Schriftlezing: **Johannes 14: 15-21** (door lector *Suzan Huibers*)

<sup>15</sup>Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. <sup>16</sup>Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: <sup>17</sup>de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. <sup>18</sup>Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug. <sup>19</sup>Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien, want Ik leef en ook jullie zullen leven. <sup>20</sup>Dan zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik in jullie ben. <sup>21</sup>Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt,

heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen,  
en Ik zal mij aan hem bekendmaken.'

Lied: **Hemelhoog 516: 1 en**

Preek: *Over moeders en wezen*

Lied: **Lied 975: 1, 2 en 3**

Kinderen en leiding komen terug uit de nevendienst

Gedachtenis *Johannes – Joop – Roelands*, geboren 12 februari 1940, overleden  
3 mei 2024

Bloemengroet en pastorale mededelingen

Gebeden

Eventuele overige mededelingen

Slotlied – staande: **Hemelhoog 216: 1 en 3**

Zegen, beantwoord met gezongen **Amen**

Orgelspel