

Orde voor de dienst van Paasmorgen

17 april 2022

De Morgenster



Thema: Hernieuwd leven

Voorganger : ds. Birke Rapp
Organist : Arie de Bruijn
M.m.v. : Sign of Light

VOOR DE DIENST

Sign of Light: Sela – Een toekomst vol van hoop

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

Refrein

*U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.*

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

Refrein (met gemeente)



U geeft een toe-komst vol van hoop;
dat heeft U aan ons be - loofd.
Nie - mand an - ders, U al - leen,
leidt ons door dit le - ven heen.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Refrein (2x met gemeente)

*U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.*

*Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.*

3^e keer refrein Sign of Light

Lied 659: 1, 2, 5 en 6

Kondig het jubelend aan,
laat het de windstreken horen,
doe het de aarde verstaan:
God heeft ons wedergeboren!

Zing met een juichende stem,
adem weer opgetogen,
dit is Jeruzalem,
ere zij God in den hoge!

Overvloed, overvloed Gods,
sprengen van water en leven,
bloed uit de flank van de rots,
water en bloed om het even;

daaruit ontspringt ons bestaan,
zo zijn wij wedergeboren!
Kondig het jubelend aan,
laat heel de wereld het horen!

VOORBEREIDING

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied 277



Die ons voor het licht ge-maakt hebt dat wij
le-ven: spreek licht, wees hier aan-we-zig
in uw naam Ik zal er zijn.

we gaan staan

Bemoediging

v.: In het licht van deze paasmorgen zijn wij hier verzameld,
mensen opgestaan om God en elkaar te begroeten, jong en oud,
met woorden van licht en leven.

De Heer is opgestaan!

**g.: De Heer is waarlijk opgestaan!
Door Hem hebben wij nieuw leven!**

v.: De Levende zij met u.

g.: De Levende zij ook met u en met alle mensen. Amen

Lied 630: 1 en 3

Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lent' ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond'ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, – alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

we gaan zitten

Over de dienst

Gebed met Geef ons vrede (Dona nobis) van Sela - Sign of Light

Hoeveel mijlen nog te reizen?
Welke wegen nog te gaan?
Welke ster zal ons wijzen
naar dat land waar geen grenzen bestaan?

't Is de droom van alle eeuwen:
de aarde nieuw, de mensen vrij,
maar geen huilen of schreeuwen
bracht die wereld een stap dichterbij.

Refrein (met gemeente)

Geef ons vrede.

Schijn in de don - k're nacht.

Geef ons vrede

waar-op de schep - ping wacht.

'k Zie Uw rijk in al die dromen.
'k Zie Uw licht in elke traan
en ik bid: Uw rijk kome;
dat op aarde Uw wil wordt gedaan.

Refrein (2x met gemeente)



Sign of Light (2x)

Dona nobis pacem

Dona dona nobis pacem

Glorialied: Lied 624: 1, 2 en 3

Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

Prijs nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!

Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der hemelen Heer, halleluja!
Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja!

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen

Het opstandingsverhaal uit Johannes 20 met de kinderen

de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lied: JdH 25: 1 + Lied 637: 3 en 4

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgen licht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.

Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan –
de Heer is waarlijk opgestaan!

Lezing: Het verhaal van het doorgaan

De Onuitsprekelijke God
heeft zich met ons verbonden
op leven en dood.

De aarde heeft Hij geroepen
uit het water van de oervloed –
en het leven begon te stromen.

Tot het tij keerde
en het leven uit de hand liep.
Toen heeft Hij een nieuw begin gemaakt
door Noach en de dieren te redden,
dwars door het water van de grote vloed

Het leven stakte opnieuw
door de slavernij in het land van de angst.
Toen heeft God Israël bevrijd
en door het water van de zee
geleid naar het land van verlangen.

En zo is het doorgedaan –
telkens waar leven geen leven meer mocht heten
heeft God mensen erdoorheen gehaald.
Hij haalde Jona door zijn cynisme heen,

Naäman door de eenzaamheid van zijn ziekte.
Maria Magdalena uit de wanhoop van de leegte.
En zoveel mensen meer mochten ontdekken
dat er een doorkomen aan was en is.

Lied 608: 1, 2 en 3

De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
één voor één, en voorgoed
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen -
die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.

De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Preek

Meditatief moment: Ik leef van Sela – Sign of Light

Refrein (2x)

*Ik leef door te sterven,
door Jezus' weg te gaan.
Ik leef door met Jezus op te staan.*

Hij vraagt ons hem te volgen.
Ik ga hem achterna.
Zijn weg leidt naar het leven,
maar ook langs Golgotha.

Daar leer ik los te laten,
zoals Jezus heeft gedaan.
Daar sterft mijn oude mens,
om met hem weer op te staan.

Refrein (2x)

*Ik leef door te sterven,
door Jezus' weg te gaan.
Ik leef door met Jezus op te staan.*

Voor hem is heel mijn leven.
Ik leg het voor hem neer.
Wat heb ik te verliezen?
Mijn rijkdom is de Heer!

Ik volg met open handen
en ontvang wat hij mij geeft.
Zo sterf ik aan mijzelf,
omdat Jezus in mij leeft.

Refrein (2x)

*Ik leef door te sterven,
door Jezus' weg te gaan.
Ik leef door met Jezus op te staan.*

Ik leef

Lied 642: 1, 2, 7 en 8

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over 't ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.

Nu is op aard geen goede daad
meer tevergeefs gedaan,
want wat gij goed doet is als zaad,
dat heerlijk op zal gaan.

't Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschape[n] heeft.

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Aankondiging collecte

Dank- en voorbeden

v.:zo bidden en zingen wij:

Licht dat te-rug-komt. Hoop die niet ster-ven wil.
Vre - de die bij ons blijft.

Stil gebed en Onze Vader

de kinderen komen terug

Lied 634: 1 en 2 (staande)

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Zegen



A-men

Orgelspel



We wensen elkaar fijne Paasdagen!