

Liturgie voor Kerstmorgen 2023

Protestantse kerk 'De Morgenster'



Thema: In de gloria

Voorganger: ds. Birke Rapp

Lector: Jolijn van den Toren

Muzikale medewerking:

Richard Bos (orgel), Jeanette Jelier-den Hoedt (dwarsfluit) en een gelegenheidskoor o.l.v. Johan den Hoedt.

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

We zingen voor de dienst: Lied 478: 1, 3 en 4

Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

Die de hemel heeft geschapen
en versiert het firmament,
moet hier in een kribbe slapen,
wordt in hooi en stro gewend.
Die de schone serafijnen
altijd heeft tot zijn gebod,
heeft de beesten als de zijnen,
laat zich steken in dit kot,
in de doeken, in de hoeken
van dit huiskens zonder slot.

O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

We luisteren naar het koor: In the bleak mid-winter
(tekst: Christina Rossetti, muziek: Gustav Holst (arr. Mack Wilberg))

In the bleak mid-winter frosty wind made moan,
earth stood hard as iron, water like a stone;
snow had fallen, snow on snow,
in the bleak mid-winter, long ago.

In de grauwe midwinter kraakte de ijzige wind,
de grond was zo hard als ijzer en het water als een steen.
Sneeuw was er gevallen, laag op laag,
in de grauwe midwinter, lang geleden.

Our God, heaven cannot hold him nor earth sustain;
heaven and earth shall flee away when he comes to reign:
In the bleak mid-winter a stable place sufficed
the Lord God Almighty Jesus Christ.

Onze Heer, onhoudbaar voor de hemel, onverdraagbaar voor de aarde,
hemel en aarde zullen voorbijgaan als hij komt om te regeren:
in de grauwe midwinter was een plaats in een stal voldoende voor hem
de almachtige Heer God, Jezus Christus.

What can I give him, poor as I am?
If I were a shepherd I would bring a lamb,
if I were a Wiseman I would do my part,
Yet what I can I give him, Give my heart.

Wat kan ik hem geven, arm als ik ben?
Als ik een herder was zou ik hem een lam kunnen brengen,
als ik een Wijze was zou ik zo mijn deel kunnen leveren,
maar wat ik kan doen: ik kan hem mijn hart geven.

VOORBEREIDING

Welkomstwoord

Gedicht en aansteken van de Kerstkaars door Lenna en Ninte

De kaars van Kerst, die mag nu aan,
laat ieder zien en horen:
Een grote ster is opgegaan!
De Koning is geboren!

Welkomstlied: Lied 476: 1,2 en 3

Nu zijt welkome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt welkome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyriëleis.

Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,
daarmed' ook onze leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht. Kyriëleis.

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
'Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bet'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.' Kyriëleis.

we gaan staan

Bemoediging en drempelgebed

- v.: Onze hulp is in de naam van de Heer
a.: die de hemel en de aarde gemaakt heeft
v.: die dichtbij ons is als een mens tussen de mensen
die ons zijn zoon gegeven heeft.
**a.: De engelen zingen de glorie van God,
de hemel juicht over het werk van zijn handen.**

Aanvangslied: Lied 477: 1, 2 en 5

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Betlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

De hemelse engelen
riepen eens de herders
-weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Zingt aarde en hemel,
zingt nu eng'lenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

we gaan zitten

Over de dienst

Gebed

Zingen: Lied 498: 1, 3 en 5

Betlehem, o uitverkoren
stad in 't veld van Efrata,
in u is een vorst geboren
als een nieuwe Jozua.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

Hef uw hoofden, kleine mensen,
als uw nieuwe koning komt.
Hij doorbreekt de oude grenzen,
Hij maakt recht wat is gekromd.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

'Ere in de hoge' zingen
alle engelen tezaam
voor de herder der geringen
tot de glorie van zijn naam.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

ROND HET WOORD

Gebed van het feest

Lezing: Lucas 2: 1-8

¹In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. ²Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. ³Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. ⁴Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, ⁵om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. ⁶Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, ⁷en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. ⁸Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde.

*Luisterlied: Berceuse on 'Silent night' for flute and organ
(J. den Hoedt)*

*Engelenvertelling met daarin verwerkt de lezing uit Lucas 2: 15-20
Tussendoor zingen wij samen: Lied 481:1 en Lied 487: 1 en 2*

Lied 481: 1

Hoor de engelen zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor de engelen zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!

Lied 487: 1 en 2

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roep op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toegekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Uitleg en verkondiging

Meditatief moment door het koor: A Christmas Blessing
(Ph.W.J.Stopford)

May the joy of the angels,
The gladness of the shepherds,
The worship of the wise men
And the peace of the Christ child be yours,
Be yours this Christmas.
May Christ, who by his incarnation
Gathered into one all things earthly,
All things heavenly,
And fill you with joy,
Fill you with joy and peace.
And the blessing of God
The Father and the Son
And the Holy Spirit
Be with you and remain with you always,
With you always, and remain with you always.
Amen

Moge de vreugde van de engelen,
de blijdschap van de herders,
de aanbidding van de wijzen
en de vrede van het Christuskind
je vervullen deze Kerst.
Moge Christus, die door zijn incarnatie
alle aardse en hemelse dingen samenbindt,
je vullen met vreugde en vrede.
De zegen van God, de Vader
en de Zoon, en de heilige Geest
zal bij je zijn, zal altijd bij je zijn.
Amen

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Gebeden

v.: ...zo bidden en zingen wij: (Lied 368c)



Stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk

Tijdens de collecte zingt het koor: O little town (B. Chilcott)

O little town of Bethlehem,
how still we see thee lie!
Above thy deep and dreamless sleep
the silent stars go by;
yet in thy dark streets shineth
the everlasting light;
the hopes and fears of all the years
are met in thee tonight.

O kleine stad Bethlehem
hoe zien we u nog steeds liggen!
Boven uw diepe en droomloze slaap
trekken de stille sterren voorbij,
toch schijnt in uw donkere straten
het eeuwige licht;
de hoop en angst van al die jaren
komen vanavond in u bij elkaar.

O morning stars, together
proclaim the holy birth
and praises sing to God the King,
and peace to men on earth.
For Christ is born of Mary,
and gathered all above,
while mortals sleep, the angels keep
their watch of wondering love.

O morgensterren samen
verkondigt de heilige geboorte
en zing lofzangen voor God, de koning,
en vrede voor de mensen op aarde.
Want Christus is uit Maria geboren
en verzamelde alles boven
terwijl stervelingen slapen, houden de engelen
de wacht vol verwonderde liefde.

How silently, how silently,
the wondrous gift is given!
So God imparts to human hearts
the blessings of his Heaven.
No ear may hear his coming,
but in this world of sin,
where meek souls will receive him,
still the dear Christ enters in.

Hoe stil en geruisloos
wordt het wonderbaarlijke geschenk gegeven!
Zo geeft God aan mensenharten
de zegeningen van zijn hemel.
Geen oor kan zijn komst horen,
maar in deze wereld van zonde
waar zachtmoedige zielen Hem willen ontvangen,
treedt de lieve Christus binnen.

we gaan staan

Slotlied: Lied 496: 1 en 3

Een ster ging op uit Israël
na duizend en één nacht.
Een oud verhaal werd doorverteld,
een lied klonk onverwacht.
Dit was het uur van onze God,
een mensenzoon gelijk,
die onze naam draagt en ons lot,
die nacht begon zijn rijk.

Gij morgenster en mensenzoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied,
u allen even na, –
dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.

Zegen



Zingen: Ere zij God

Ere zij God, ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen

Ere zij God in den hoge (2x)
Vrede op aarde, vrede op aarde (2x)
In den mensen, in den mensen, een welbehagen
In den mensen, een welbehagen, een welbehagen

Ere zij God, ere zij God
In den hoge, in den hoge, in den hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In den mensen een welbehagen
Amen, amen

Orgelspel: Toccata (L.Boëllmann)

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de diaconie.

We wensen elkaar gezegende kerstdagen



Moge de vreugde van de engelen,
de blijdschap van de herders,
de aanbidding van de wijzen
en de vrede van het Christuskind
je vervullen deze Kerst.

Moge Christus, die door zijn incarnatie
alle aardse en hemelse dingen samenbindt,
je vullen met vreugde en vrede.

De zegen van God, de Vader
en de Zoon, en de heilige Geest
zal bij je zijn, zal altijd bij je zijn.

Amen