

DE 5 TALEN VAN DE LIEFDE

1. POSITIEVE WOORDEN
Bemoedigende woorden, complimenten en waardering laten iemand weten dat hij of zij geliefd is.

2. TIJD EN AANDACHT
Echte aandacht, tijd samen en luisteren laten zien dat je er echt voor de ander wilt zijn.

3. KADOOTJES KRIJGEN
Een cadeau is een teken van liefde, aandacht en het besef: 'Ik denk aan jou.'

4. AANRAKING
Een aanraking zegt meer dan woorden. Knuffels, een arm om je heen of een hand op je schouder geven liefde en geborgenheid.

5. DIENSTBAARHEID
Iets voor de ander doen laat zien: 'Jij bent belangrijk voor mij.' Liefde tonen door hulp, zorg en inzet.

Liefde zien, geven en ontvangen in verschillende talen.

Vandaag horen en zien we hoe **God** zijn liefde aan ons laat zien.

Zijn liefde is perfect, onvoorwaardelijk en totaal.
Hij spreekt elke taal van de liefde. ♥

Voor de dienst :

- Bij de deur staat Naomi naast Bert die de mensen welkom heet. Naomi heeft een bord in haar handen met daarop Mag ik een knuffel? Dit wordt een live stream naar de kerkzaal.
- Bij binnenkomst krijgen alle mensen een papieren hartje. Ze kunnen aan een tafel op dit hartje een naam opschrijven van een persoon die ze lief vinden. Uitdelen door Boaz en Jafeth. Bij de tafel staan Tamara en Alieke. Hartjes worden in een mand gedaan.
- Jolijn verzamelt gebedspunten.

Muziek voor de dienst :

Verstilling

Overdracht ouderling van dienst aan predikant

Welkom door predikant

Aanvangspalm : Psalm 133

Bemoediging en Groet

Klein Gloria

Inleiding en uitleg :

Stel je voor : iemand geeft jou een dikke knuffel. Of iemand zegt : "Ik ben zo blij met jou!" Of je krijgt een kadootje of iemand helpt je zomaar of iemand neemt echt de tijd om met je te spelen... Welke vind jij het fijnst?

Wist je dat er verschillende manieren zijn om liefde te laten zien? Dat noemen we de 5 talen van de liefde. Sommigen voelen liefde door een knuffel, anderen door lieve woorden of door samen tijd door te brengen.

En weet je wat zo bijzonder is? God kent ons allemaal heel goed. Hij weet precies wat wij nodig hebben om ons geliefd te voelen. En Hij laat zijn liefde op al die manieren zien.

Vandaag gaan we horen en zien hoe God zijn liefde aan ons laat zien. En hoe wij die liefde ook weer door kunnen geven aan anderen. Thuis, op school of hier in de kerk.

Gebed

1. Positieve woorden door Ellen
Appel. Gesprekje met de kinderen

Lied : Je mag er zijn Herman Boon

2. Tijd en aandacht door Marjolein
Toneelstukje

Lied : God kent jou vanaf het begin Opwekking 77

3. Cadeautjes door Lydia
Dozen van verschillende grootte.

Lied : Als je veel van iemand houdt Elly & Rikkert

Video boodschappen (filmpje)

4. Dienstbaarheid door Eva
Verhaaltje over helpende handjes.
Pictogrammen in zakje. Die mogen de kinderen grabbelen om thuis ook iets te doen voor een ander.

Lied : Zal ik het anders even doen. Elisa Mannah

5. Aanraking door Naomi
Praatje door Naomi

Lied : Ik ben nooit alleen. Kinderopwekking 80

6. Gods onvoorwaardelijke liefde door Bert
Verhaal van de 4 vrienden die een zieke man bij Jezus brengen.

Lied : Kleuren, kleuren. Elly & Rikkert

Videoboodschappen

Pastorale mededelingen

Gebeden en Onze Vader (punten vanuit de gemeente ingezameld voor de dienst)

Slotlied : Zo hoort Uw liefde bij ons. Sela.

Tijdens het slotlied komen de kindjes uit de crèche naar voren met de slinger van hartjes. Tamara en Alieke helpen hiermee.

Wegzending en zegen

Uitleidende muziek Ik wens jou. Trinity

Onder de dienst maken Tamara en Alieke de hartjes slinger.

De kinderen zitten vooraan. Wij ertussen.

Na de dienst is er limonade en hartjes snoepjes. (Marilisa)